

Jaargang 8, nr. 1 december 2023

Ba'oken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



- » Vredesduifje in de Kerststal
- » Enthousiast (deel 2)
- » Kerkbalans 2024
- » Advent en Kerst



**Protestantse Gemeente
Bathmen - Okkenbroek**

Van de redactie,



Al denkend over wat te schrijven viel mijn oog op "Petrus", het (gratis) kwartaalblad van de Protestantse Kerk in Nederland.

Op het voorblad een lege stoel, lichtjes die branden in een donkere ruimte en de zin: "God in het donker". Eigenlijk geeft dat heel goed weer in welke periode we zitten: net de eeuwigheidszondag achter de rug en nu de voorbereiding voor advent en kerst. Kerst, het feest van licht en vrede. Niet iedereen zal dat zo ervaren. Er zijn voorbeelden te over waar licht en vrede ver weg zijn.

Wat is het dan fijn om met een blad als Baaken bezig te zijn: zoeken naar verhalen, foto's en activiteiten rondom de beide dorpskerken. Wat is het dan fijn om in deze periode mensen te ontmoeten die elkaar vertellen over hun leven.

Bijvoorbeeld tijdens de groothuisbezoeken, tijdens de "koffiemomenten", o.a. nadat er blad geblazen en geharkt is.



We hopen dat u ook plezier beleeft aan het lezen van het Baaken of aan ontmoetingen waar dan ook.

En ik denk: "God is er, óók in het donker"

Janneke van Schooten

Kijk ook eens op:

<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>

Reacties kunt u sturen naar:

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Inhoud

Jaargang 8, nr. 11, december 2023

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4-5	Kerkenraad
6-7	Pastoresteam
8-11	Kerkrentmeesters
12-14	Diaconie
15	Bezinning en ontmoeting
16	Stiltepagina
17	In memoriam
18	Ter inspiratie - recept
19-21	Bij de vieringen
22	Vieringen
23	Goed om te weten/ Colofon
24	Strip Dominee de Heer



Bij de voorpagina:

Kerst in de dorpskerk Bathmen, 2022.



Kerststal

'Dat is een inkopper bij het jaarthema 'Ga mee!'. Dat is wat ik aanvankelijk dacht bij het schrijven van deze bijdrage voor Kerst. Het zijn immers de woorden van de herders zelf in het Kerstverhaal: 'Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.'

Het verhaal is bekend. De engelen zingen in Lucas 2: 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft'.

De herders laten zich op weg zingen en vinden dan het kind dat de vrede brengt.

Toch ervaar ik dit verhaal gemakkelijker verteld dan gedaan of geloofd.

En zeker géén inkopper bij het jaarthema.

Vrede op aarde? Dat zijn grote woorden. Zou het gebeuren? Hoe dan?

Ik kan het bijna niet geloven. De beelden uit Oekraïne/Rusland en Gaza/Israël zijn schokkend en ten hemel schreiend. Het lied van de engelenzang schuurt aan alle kanten.

Terwijl ik zo wat mijmer valt thuis mijn oog op het vredesduifje. Dat hangt sinds de vredesweek 'Vrede verbindt Deventer' bij ons thuis aan de wandkast in de huiskamer.

Precies op de plek waar onze kerststal altijd staat. Kort voor Sinterklaas zal Gert de twee deuren er weer uit slopen om het stalletje er in te zetten.



De doos met de stenen beeldjes komt dan van zolder: Jozef en Maria, de wijzen, de herders, de kribbe met het kindje Jezus, een paar schaapjes, de os en de ezel.

Ik besef: zo krijgt Kerst een plekje in ons huis. En zo, denk ik dan, kan Kerst plek in onze wereld krijgen: daar waar wij, zeg maar, plaats geven aan de kerststal, de kerststal opbouwen.

Als de kerststal is opgebouwd zal dit jaar ook het vredesduifje een plekje krijgen. En het duifje wijst mij dan wel, waar de kerststal een plek wil krijgen, in onze dorpen, in onze stad. En ik weet: het komt goed met de wereld, met ons.

Ds. Hanneke Diermanse



... als het samen vrede worden kan!

U zult het vast meegekregen hebben, Loesje is 40 jaar oud. Met pakkende teksten weet ze steeds weer de aandacht te trekken.



Afgelopen week hoorde ik er ook weer één, die bij mij bleef hangen: *‘Waarom moeilijk doen, als het ook samen kan’*. Het was tijdens een bijeenkomst waar verschillende bridgeclubs in onze regio bespraken hoe ze meer samen zouden kunnen doen. Maar het lijkt

me op veel meer situaties van toepassing. Zo zien we in onze politieke realiteit vooral de nadruk op het eigen (partij)belang. En slagen onze politieke leiders er niet in om uit te spreken met wie ze samen de grote vraagstukken in ons land zouden willen aanpakken. Over moeilijk doen en samen gesproken!

We leven naar kerst toe, het feest van de geboorte van Jezus. Traditioneel ook vooral het feest van vrede op aarde. Maar dat is moeilijk te geloven als we zien wat er in de wereld gebeurt. Op zoveel plekken oorlogen en het ontbreken van vrede. In het kerstverhaal staan, naast het kind dat geboren wordt, twee groepen centraal. De herders, de allerarmsten en uit de laagste lagen van de bevolking; en wijze koningen,



misschien wel het tegengestelde van de herders. Beide groepen gaan samen op pad naar het kind Jezus. Ze zijn niet bezig met alle mitsen en maren die daar bij horen. De wijzen hadden best op kunnen zien tegen de lange reis die ze moesten maken. En de herders zaten er misschien wel helemaal niet op te wachten om met hun hele kudde midden in de nacht op pad te gaan door de wildernis. Maar ze gingen wel. En laten ons daarmee iets zien van de kracht van samen! Waarmee zelfs in donkere tijden weer licht te brengen is. Hun lijfspreuk zou vandaag kunnen zijn: *‘Waarom moeilijk doen, als het ook samen kan’*.

Het kerstverhaal is niet een verhaal van een wonderlijke vrede die zomaar uit het niets uit de hemel op aarde komt. Maar veel meer het verhaal van aandacht voor kansarme mensen en hun noden enerzijds en keuzes van wijze koningen (lees vandaag: wijze leiders) anderzijds. En het besef dat het verschil tussen oorlog en vrede (dichtbij en veraf) vaak zit in één woord: samen. Als ‘samen’ centraal komt te staan in ons doen en laten kan vrede ontstaan, dichtbij maar ook op het grote wereldtoneel. Met Loesje zouden we dan kunnen zeggen: *‘Waarom oorlog voeren, als het samen vrede worden kan’*. Laten we ons in deze kersttijd daar steeds weer van bewust zijn.

Frits Mandersloot





Kerkelijk Erf Okkenbroek

In de kerkenraad hebben we gesproken over de eindrapportage van de Commissie Kerkelijk Erf Okkenbroek en de verkenning van Alwin Kaasbroek die is gepresenteerd tijdens de gemeenteavond. De kerkenraad was blij met de grondige verkenning door de commissie en blij met het rapport dat is opgesteld. We hebben een aantal besluiten genomen die richting geven voor de komende jaren.



Toekomst kerkelijk erf Okkenbroek

Protestantse Gemeente Balthus - Okkenbroek
30 oktober 2023

1. Allereerst is geconstateerd, op basis van het advies, dat de combinatie van kerkelijke vieringen en een structurele verhuur aan derden niet realistisch is. Wel blijft de mogelijkheid van incidentele verhuur in beeld.
2. We hebben vastgesteld dat we, voor

zover we nu kunnen overzien, de komende vijf jaar de kerk voor eigen vieringen willen blijven gebruiken. Over vijf jaar zal dan een nieuw besluit nodig zijn op basis van wat dan bekend is.

Tegelijk is besloten dat het nodig is continu de ontwikkelingen te volgen en, indien die ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, te bezien of andere keuzes nodig zijn.

3. Besluit is ook genomen om de kerk en de pastorie bij elkaar te houden, en dus niet de pastorie apart te verkopen.

4. De kerkenraad vindt het verstandig om verder uit te werken welke aanpassingen in de kerk in Okkenbroek kunnen bijdragen aan meer gebruiksmogelijkheden. De huidige Commissie Kerkelijk Erf Okkenbroek heeft aangegeven daarvoor weer beschikbaar te zijn. Besluit is genomen hen te vragen dit op te pakken en daarbij met name te kijken naar de variant waarbij de huidige banken naar de zijkanten geplaatst worden.

Ook is afgesproken dat er een informatieavond komt voor alle betrokkenen / geïnteresseerden in Okkenbroek over de verkenning en de richting die de kerkenraad heeft gekozen. Daarbij zullen we de Stichting Vrienden van de Kerk Okkenbroek nauw betrekken. Voor een langjarig perspectief voor onze beide kerkgebouwen blijft inzet en betrokkenheid van de dorpsbewoners cruciaal.



Zij gaan nog even door . . .

Een aantal mensen heeft aangegeven hun functie binnen de kerkenraad te willen verlengen. Het gaat om de volgende ambtsdragers:

- Elleke Brinkman (diaken)
- Jan Stegink (diaken)
- Rikie Oude Weernink (diaken)
- Ankie Borger (ouderling)
- Henk van der Kolk (ouderling)

Zondag 14 januari 2024 zal de herbevestiging zijn. De kerkenraad is blij dat Elleke, Jan, Rikie, Ankie en Henk zich willen blijven inzetten voor onze kerk.



Enthousiast (2)



predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



Gert Wijnstok
tel. 06 104 598 83

Vorige maand schreef ik over het enthousiasme dat ik in mijzelf voel als dorpsdominee van onze kerkelijke gemeente Bathmen-Okkenbroek: als een vis in het water en vrij als een vogel. Dat wordt gevoed door een diversiteit aan ontmoetingen en activiteiten, waarbij ik – om er nog een derde dier aan toe te voegen 😊 – als een honingbij heen en weer vlieg tussen de bijenkorf en de bloemen in het veld. In dit Kerstnummer wil ik inzoomen op wat in de bijenkorf gebeurt, in januari geef ik een impressie van mijn rondje door het veld.

Gezoem in de bijenkorf

Denk bij die bijenkorf niet alleen aan de activiteiten die in onze twee kerkgebouwen plaatsvinden, zoals kerkdiensten, vergaderingen en bijeenkomsten van Brandstof. Bijenkorf zijn ook de groothuisbezoeken die na de herfstvakantie zijn begonnen. Die vinden in de eigen buurt plaats, meestal in een huiskamer en soms in een wat grotere setting als in Ons Centrum.

De eerste keren waren Hanneke en ik er allebei, om samen uit te proberen wat zo'n bijeenkomst tot een goede ontmoeting kan maken. Vertrekpunt is ons jaarthema 'Ga mee!'. Dat nodigt bijvoorbeeld uit om heel concreet te vertellen in welke plaatsen je zoal bent geweest of hebt gewoond. Zo hoorden we al een aantal mensen vertellen van de grensovergang die ze hebben genomen, dichtbij tussen Gelderland en Overijssel van bijvoorbeeld Harfsen of Laren naar onze woonomgeving. Anderen vertellen honkvast te wonen op de plek of zelfs in het huis, waar ze zijn opgegroeid. En ook blijkt dan dat Hanneke niet de enige is die in Fryslân is geboren, net zomin als ik de enige ben die uit het verre Westen afkomstig is.

Wie over haar of zijn woonplaats(en) vertelt, deelt daarbij altijd wel iets van, zeg maar, onderweg: van wat in de tijd van je leven, waar je toen was of nu bent, indruk heeft gemaakt. Veel data uit voorbije tijden raken in de vergeetelheid, maar er zijn ervaringen en gebeurtenissen die je altijd bij blijven. De levensloop van elk mens kent vanaf de geboorte vaak heel verschillende landschappen, van groene,

grazige weiden tot periodes die eerder aan een woestijn doen denken. En soms vinden veranderingen heel geleidelijk plaats, terwijl er ook heel plotselinge grensovergangen zijn.

Ik vind het altijd weer bijzonder als hiervan tijdens zo'n groothuisbezoek iets verteld wordt en je in de toevallige samenstelling van zeven of zeventien mensen bij elkaar samen ontroering voelt, vrolijk kunt lachen of juist even stil wordt om het verhaal van de ander.

Tijd voor God

Met enige regelmaat is er dit jaar een ontmoeting tussen ouders van jonge kinderen op gang gekomen, met een enkele oudere jongere als gesprekspartner hierbij 😊. Ook in deze kring is er natuurlijk niet alleen een komaf van dichtbij of verder weg, maar ook uit heel verschillende kerkelijke tradities.

Laatst ging het gesprek meteen de diepte in, toen we aan de praat raakten over onze doop, de één als kind en de ander als volwassene. We hadden het daarbij over het eigen "ja" zeggen tegen je doop, of dat nu belijdenis doen of vormsel heet. En ook over het verlangen om tijd vrij te maken voor God, tijd voor gebed. En over hoe je dat kunt doen: tijd vrij maken om stil te kunnen staan bij wat jou uit de hectiek van alledag haalt of juist in die hectiek rust geeft. En over hoe je in je gewone alledaagse het ritselen van God kunt leren zien. Het zal de lezer niet verbazen dat dit gesprek met een lach en traan gepaard ging.



Maria en Elisabeth

Echt een gesprek in de bijenkorf, dacht ik toen ik naar huis fietste. Daarbij laat zich in deze tijd naar de viering van het Kerstfeest één van mijn favoriete Bijbelverhalen vertellen, de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. De één, nog heel jong, is nichtje van de ander die al behoorlijk op leeftijd is. Allebei zijn ze in verwachting, tante Elisabeth een half jaar langer dan haar nichtje. Lucas vertelt dat Maria maar liefst drie maanden bij Elisabeth verblijft, nadat zij in verwachting is geraakt van Jezus.

Op de afbeelding van een kerkraam in Taizé zie je de ontmoeting tussen deze twee vrouwen mooi verbeeld. Allebei zijn zij vurig gekleurd, de gloedvolle kleur van de

heilige Geest. Beiden zijn enthousiast, een woord dat uit het Grieks stamt en 'God in zich hebbend' betekent. En in hun beider moederschoot is dan ook de verwachting te zien, die hen zo enthousiast maakt. Ik stel me voor hoeveel dingen deze twee verwanten samen hebben gedeeld, toen ze flink de tijd namen om

hierbij stil te staan: van vast heel praktische vragen – hoe ga je dat straks doen? – tot diepe gesprekken over hun verwondering. En dit alles gepaard met een lach en een traan, in ontroering en bemoediging.

Echt iets wat je ook in de bijenkorf van de kerkelijke gemeente mag verwachten, zoals ik ook daadwerkelijk tijdens groothuisbezoeken ervaar. Want "als er twee of drie in mijn naam bijeenzijn, ben ik in hun midden".

Gewonnen

Tenslotte zoom ik nog in op het spel Sirkelslag, waaraan twee groepen van elk acht tieners op vrijdagavond 27 oktober meededen in Ons Centrum. Vijf spellen, waarvan sommige uit programma's als Expeditie Robinson of Wie is de Mol leken te zijn gehaald, werden onder de bezielende leiding van resp. Tim en zijn moeder Jolanda Hoornenborg enthousiast gespeeld. En heel goed ook, merkte ik al snel



bij de puntentelling. Eén van de twee groepen behaalde net iets meer punten als eindresultaat dan de andere. En met twee filmpjes van die avond erbij zette ik de uitslag online. Dinsdag 14 november – ik kwam net thuis van een groothuisbezoek – kwam het feestelijke telefoontje uit Utrecht: team 'Okkenbroek 2' heeft de eerste plaats behaald. Ik reageerde met veel enthousiasme op deze uitslag, misschien wel als een kind zo blij. Ik vertelde hoe Jolanda en ik Sirkelslag dankbaar hadden opgepakt om de activiteiten voor tieners in de leeftijd van 12 tot 15 jaar weer op te pakken. "Een leuke knipoog, deze eerste prijs", werd aan de andere kant van de lijn gezegd.

Met minstens drie werkwoorden kun je omschrijven wat in de bijenkorf van de kerkelijke gemeente gebeurt: ontmoeten, ervaren, ontdekken. En bij elk van deze drie kun je andere werkwoorden noemen, zoals bij 'ervaren' bijvoorbeeld 'vieren' en 'ontdekken' een vorm van 'leren' zijn. Hoe dan ook omschreven en waarop je ook bij een activiteit het accent legt, het begint allemaal met 'ontmoeten'. Van twee of drie, zeven of zeventien mensen die in deze bijenkorf al snel ervaren, wat kenmerkend is voor al deze ontmoetingen: je gewonnen geven aan elkaar, aan God! En ja, dan voelen het piepjonge meisje en de stokoude vrouw uit het verhaal van Lucas een warme gloed van binnen. En de dorpsdominees met hen!

Ds. Gert Wijnstok



BEGROTING 2024 PROTESTANTSE GEMEENTE BATHMEN–OKKENBROEK

De begroting 2024 is vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters op 8 november 2023 en door de kerkenraad op 13 november 2023.

De Staat van Baten en Lasten over 2024 laat een tekort zien van € 56.430 als "Resultaat naar Algemene Reserve".

Dat is inclusief € 20.800 te verwachten rendement uit de beleggingen.



Verkort Overzicht

	Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	€ 36.000	€ 34.700	€ 41.797
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	€ 22.800	€ 20.950	€ 160
Opbrengsten levend geld	€ 164.650	€ 163.300	€ 171.331
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ 16.400	€ 15.200	€ 24.288
Totaal baten A	€ 239.850	€ 234.150	€ 237.576
Uitgaven, kosten en lasten			
Kosten kerkelijke gebouwen	€ 61.400	€ 58.850	€ 49.935
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	€ 1.100	€ 2.100	€ 41
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties	€ 18.980	€ 17.000	€ 16.229
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 138.450	€ 130.300	€ 136.514
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 11.000	€ 11.000	€ 9.642
Verplichtingen / bijdragen aan andere organen	€ 12.100	€ 11.900	€ 12.164
Salarissen en vergoedingen	€ 18.400	€ 18.650	€ 17.692
Kosten beheer, administratie en archief	€ 30.250	€ 27.550	€ 30.749
Rentelasten / bankkosten	€ 4.600	€ 5.500	€ 5.073
Totaal lasten A	€ 296.280	€ 282.850	€ 278.039
Operationeel resultaat (A)	€ -56.430	€ -48.700	€ -40.463
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	€ 0	€ 0	€ 187.056
Incidentele lasten	€ 0	€ 0	€ 0
Incidentele baten en lasten (B)	€ 0	€ 0	€ 187.056
Resultaat verslagjaar (A+B)	€ -56.430	€ -48.700	€ 146.593
Mutaties bestemmingsreserves / - fondsen			
Onttrekking bestemmingsreserves	€ 0	€ 0	€ 714.270
Onttrekking bestemmingsfondsen	€ 0	€ 0	€ 0
Toevoegen aan bestemmingsreserves	€ 0	€ 0	€ -506.196
Toevoegen aan bestemmingsfondsen	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal mutaties bestemmingsreserves / - fondsen (C)	€ 0	€ 0	€ 208.074
Resultaat naar Algemeen reserve (D)	€ -56.430	€ -48.700	€ 354.667





Hieronder vindt u een nadere toelichting van de belangrijkste onderdelen van de begroting.

Opbrengsten en Baten:

Het totaal aan inkomsten is begroot op € 239.850, iets meer dan begroting 2023 en ontvangsten 2022, rekening houdend met € 20.800 niet beschreven rendement uit beleggingen.

Inkomsten verhuur kerkgebouwen is gelijk begroot 2023, de huur van de pastorie/woning Okkenbroek is wat hoger begroot daar deze nu het gehele jaar bewoond wordt door 'derden'.

De rente op spaarrekeningen is gelukkig weer van betekenis. We hebben hier € 2.000 voor begroot. We hebben sinds juni 2021 (voor vijf jaar) een bedrag van € 650.000 beheerd belegd bij de Rabobank, met een te verwachten rendement van 3,2 %, per jaar, ad. € 20.800.

Aktie kerkbalans hebben we wat hoger begroot dan vorig jaar evenals de collecten in de kerk.

Daarentegen hebben wij de giften, solidariteitskas en eindejaarscollecte bijgesteld naar beneden. Per saldo opbrengst 'levend geld' ruim duizend euro hoger begroot.

Voor Okkenbroek hebben wij een nieuw 6-jarig onderhoudsplan, vandaar dat de subsidie hoger uitvalt. Vrienden van de kerk Okkenbroek draagt jaarlijks bij aan het onderhoud van de Okkenbroekse kerk.

Uitgaven, kosten en lasten:

Het totaal aan uitgaven kosten is begroot op € 296.280, ruim € 14.000 hoger dan voor 2023. Evenals het onderhoud voor de kerken is ook de verzekering (bij Donatus) komend jaar flink duurder.

De post energie is moeilijk te begroten met de wisselende markt. We verwachten wel een positief effect van het achterzetglas in Bathmen. Ook hebben we minder kerkdiensten dan voorgaande jaren.

De predikanten werken nu samen 1,3 FTE, dat verhoogt de kosten. Daartegenover staat het wegvallen van de post kerkelijk werker. De post preekvoorziening is naar beneden bijgesteld ivm één dienst per zondag.

Ondanks de inzet van veel vrijwilligers zullen de kosten voor extern beheer en administratie in 2024 toenemen.

Opmerking: In deze begroting is de uitkomst en eventuele vervolgpunten van het onderzoek kerkelijk erf Okkenbroek niet meegenomen.

Tot slot:

Met deze begroting kiezen we voor het behoud van het huidig kerkelijk leven met alle activiteiten die daar bij horen. Dat neemt niet weg dat het College van Kerkrentmeesters blijft werken aan een lager negatief resultaat in de komende jaren. Maar we hebben te maken met een afnemende ledental van de gemeente en het beheer over meerdere gebouwen. Een exploitatie met zwarte cijfers is daarmee een lastige opgave.

Gelukkig beschikt de PG Bathmen-Okkenbroek over een aardig vermogen dat fungeert als een soort 'vangnet' maar daar kan men de exploitatie van de gemeente niet blijvend op laten draaien.

Enkele van onze aandachtspunten:

- Besparing op energie, aanschaf warmtepomp in Bathmen
- Andere invulling van het kerkelijk erf in Okkenbroek
- Meer verhuur van beide kerken door meer PR en samenwerking met horeca

Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek.

Voor vragen kunt u terecht bij penningmeester Marian Jansen-Grootentraast. (0570-551675 of 06-5727.2033) Opmerkingen en reacties zijn welkom tot 9 december, daarna volgt indiening bij onze landelijke kerk (CCBB)





Kerkbalans 2024



De jaarlijkse actie Kerkbalans komt er weer aan. Toen we begin oktober tijdens de eerste voorbereiding bedachten dat we hiervoor het beeld van de honingbij zouden gaan gebruiken, kwam het thema haast vanzelf aanvliegen: 'Draag bij!'

Mogen we weer op u rekenen?

De kerkgemeenschap krijgt geen subsidie, de financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze kerkelijke rol blijven vervullen in het samenleven van mensen in ons grote plattelandsgebied.

Die is als een honingbij, zo werd in de kerngroep tafelgesprekken gezegd, nadat de zes mensen hieruit in de eerste maanden van dit jaar allerlei gesprekken voerden met een aantal verenigingen, stichtingen en organisaties in Bathmen, Okkenbroek en Lettele. En dat niet aan onze eigen kerkelijke vergadertafel, maar te gast aan tafel bij de betreffenden zelf!

Allemaal bloemen en een honingbij

Onze plattelandsgeregio kent een rijk verenigingsleven, dat veel mensen op de been brengt en voor saamhorigheid zorgt. Denk recent maar aan de Revue in Braakhekke, de Boeldag in de Manege en het Hakselfeest in de feesttent in Okkenbroek. Vele vrijwilligers zijn hierbij betrokken, onder wie een aantal die ook vrijwilligerswerk doen in onze kerkelijke gemeente.

Aan tafel bij – om een paar voorbeelden te noemen – de sportkoepel ABS, de medezeggenschapsraad van basisschool WereldWijzer en de Ondernemingsvereniging Lettele werd opgemerkt dat onze kerkelijke gemeente haar eigen rol in dit veld heeft. Door als een honingbij van bloem tot bloem te vliegen ontstaat verbinding en kruisbestuiving. Ze laat daarbij de bloemen de bloemen en vliegt heen en weer tussen de bloemen en de eigen bijenkorf. Daar wordt honing gevormd, die smaakmaker kan zijn. En van bijenwas kun je

kaarsen maken, waarvan één al het verschil kan betekenen tussen donker en niet helemaal meer donker.

Draag bij

Onze kerkenraad wil deze rol als honingbij de komende jaren versterken en op deze wijze bijdragen aan de leefbaarheid in onze Sallandse dorpen. Blij zijn wij hierbij met onze twee monumentale kerkgebouwen, die zowel in Bathmen als Okkenbroek mooie kerkplekken dichtbij zijn om te vieren en te gedenken. Blij zijn we ook met de vele vrijwilligers die hier in- en uitvliegen. Gelukkig is het in onze kerkelijke gemeente niet zoals met de man op het kerkraam uit Taizé – zie ook p.6-7. Terwijl Maria en Elisabeth elkaar enthousiast begroeten, zit Zacharias binnen waar hij zit en hij verroert zich niet. Hij is stilgevallen, waardoor er geen leven meer in de brouwerij is.



Maar zelfs hij komt op een gegeven moment tevoorschijn! Want Lucas vertelt dat deze Zacharias zich na de bevalling van zijn vrouw Elisabeth uit zijn tent laat lokken en hun zoon de naam Johannes geeft, wat 'de Liefdevolle is genadig' betekent. En als je weet dat in dat klassieke woord 'genade' ons woord 'gein' zit, besef je hoe belangrijk zijn bijdrage is. Gein geeft je leven licht en lucht.

Wij hopen van harte dat u opnieuw of mogelijk voor de eerste keer mee wilt doen aan de actie kerkbalans.

Namens de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters,

Ds. Gert Wijnstok



Eindejaarscollecte 2023

Opdat ieder mee kan gaan

Jaarlijks wordt de eindejaarscollecte gehouden. Deze collecte is een bron van inkomsten voor onze eigen gemeente en wordt besteed aan de vele kerkelijke activiteiten die we als kerk organiseren.

Voorals ons jaarthema 'Ga mee' is dit keer een belangrijk item. Activiteiten in allerlei vormen zijn al op gang of gaan nog van start. Waarbij uitdrukkelijk wordt nagestreefd dat ze voor iedereen toegankelijk zijn.

Zo willen we het **verhaal** van Gods liefde voor mensen laten doorklinken in al deze activiteiten, die ons inspireren in onze verantwoordelijkheid voor elkaar en de mensen om ons heen.

Mogen we u daarom vragen voor deze eindejaarscollecte een ruime gift over te maken? Medio december ontvangt u een brief met een betaalverzoek voor de Eindejaarscollecte. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Uw kerkrentmeesters





GA MEE!

Het Jaarthema van de protestantse kerk (U heeft het al vaker kunnen lezen) GA MEE is door 5 dames op de 11de van de 11de ook uitgevoerd. Samen gingen ze mee naar de kerk in actiedag in Apeldoorn. Daar werden we bijgeschoold door een verhaal uit de praktijk: hoe de kerk samen kan werken met een basisschool door elke dag te zorgen voor een ontbijtbar, een boterhammenbar voor kinderen die anders zonder eten op school zouden moeten gaan leren. Geloven in delen – een mooi voorbeeld vanuit de praktijk.

Diverse workshops zijn er gevolgd om te leren van ervaringen bij andere diaconieën, maar ook anderen konden leren van onze ervaringen: bijvoorbeeld het plaatsen van de voedselkasten of de warme jassenactie of de actie kerstengel. Ook bij ons gebeurt er veel.

De dames van de ZWO hebben zich gericht op de workshops over projecten in Bangladesh, Colombia, Rwanda en ook Moldavië. Mocht u denken Moldavië dat komt me bekend voor ... dat klopt, maar wat we geleerd hebben van alle workshops is dat het beter is niet na één jaar te switchen naar een nieuw project, maar juist het bestaande project verder te belichten. Daarom blijven we ons in 2024 verder richten op het werk van Kerken in Actie in Moldavië. Er komt een spreker die afgereisd is naar dit land, dat wordt zeker interessant. Ook kunnen we gebruik maken van meer filmmateriaal, zodat ook voor alle kerkgangers en de mensen die meekijken via Kerkdienst gemist meer duidelijk wordt over de noodzaak om elkaar te helpen!

Na een gezamenlijke afsluiting met een koor dat die dag liederen had ingestudeerd gingen de vijf dames verrijkt huiswaarts. Mocht u meer willen weten, spreek ons aan en we vertellen er graag over.



Tonny Oplaat, Petri van der Kolk (diakenen) José Vijver, Gera Ploeg en Wil Mandersloot (namens ZWO)

Diaconale Bijdrage Bathmen en Okkenbroek

Beste lezers van deze BAKEN,

Evenals vorige jaren vragen wij als diaconie weer uw aandacht voor een vrijwillige bijdrage. Met uw gift aan de diaconie hebben wij het afgelopen jaar weer verschillende doelen kunnen ondersteunen, denk hierbij aan o.a.

- Voedselbank Deventer • Rode kruis • Hospice de Winde • Diaconaal noodfonds gem. Deventer
- Zondagse bloemengroet

Hartelijk dank hiervoor.

Overweegt u om ons dit jaar ook weer te ondersteunen, dan is uw bijdrage van harte welkom op rek. nr. NL94RABO0305703854 t.n.v. Diaconie P.G. Bathmen-Okkenbroek.

Als u ons gemachtigd heeft zullen wij deze in december incasseren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Stegink tel. 0570 541402 of E-mail j.stegink@kpnmail.nl
Nogmaals hartelijk dank namens alle ontvangers.

Met vriendelijke groet van de diakenen



Gebed voor de aarde

Leer ons om en geef ons moed.
Vergeef ons de verslaving aan rijkdom,
waarvoor we de aarde uitputten
en kinderen uitbuiten,
dieren ophokken,
plagen en ziektes importeren.

Keer ons om en geef ons moed.
Vergeef ons het gemak
waarmee we plastics aanvaardden,
afvalbergen bouwen, roet uitstoten
en oceanen opwarmen.
Keer ons om en geef ons moed.

Vergeef ons de rooibouw die we plegen
op aarde, dier en mens.
Het lapwerk waarin we geloven
als zand dat we elkaar in de ogen strooien.
Keer ons om en geef ons moed.

Overstelp ons met de durf
om minder te consumeren,
wek en ondersteun in ons het verlangen
naar minder, naar 'echt',
naar verbondenheid met de aarde, Uw wereld.

Overstelp ons met de woorden van het begin,
waarin U schiep,
breng ons terug naar de tuin van het genoeg,
waarvan U zei: 'zie, het was zéér goed'.

Amen.

- Ds. Marieke Meiring



Foutje!??

Eigenlijk had dit gebed al geplaatst mogen worden in het vorige Baaken. Het was toen al ingestuurd door Gera Ploeg, maar is tussen andere mails over het hoofd gezien. Toch past het uitstekend bij de decembermaand, waarin menigeen weer gaat genieten van de overdaad die in ons land aangeboden wordt.



Diaconie Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Begroting van Baten en Lasten 2024

	Boekjaar 2024 begroting	Boekjaar 2023 begroting	Boekjaar 2022 rekening
	€	€	€
Baten			
Baten onroerende zaken	0	0	0
Rentebaten en dividenden	2.200	2.700	3.048
Bijzondere baten	0	0	0
Bijdragen levend geld	9.000	8.500	9.978
Door te zenden collecten en bijdragen derden	9.000	7.000	9.178
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal a	20.200	18.200	22.204
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Lasten			
Lasten overige onroerende zaken en inventarissen excl. Afschrijvingen	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0
Bijzondere lasten	0	0	756
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten	200	350	60
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	2.000	2.500	1.752
Salarissen en vergoedingen	0	0	0
Kosten beheer en administratie	450	400	370
Bankkosten	500	400	363
Diakonaal werk plaatselijk	7.250	8.250	6.406
Diakonaal werk regionaal/provinciaal/ landelijk	5.000	4.500	5.044
Diakonaal werk wereldwijd	6.500	5.500	6.639
Overige lasten	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal b	21.900	21.900	21.390
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo a-b	-1.700	-3.700	814
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Voor vragen kunt u tot 9 december terecht bij Petri van der Kolk, secretaris diaconie 06053908887





Ook in de maand december 2023 is er vanuit het BRANDSTOF-programma weer van alles te beleven.

Allereerst is er ook dit jaar tijdens de Adventsperiode uitgebreid gelegenheid tot **meditatie**. Tijdens de Adventsperiode elke dag van de week, behalve op zondagen, in de dorpskerk van Bathmen.

Maandag tot en met vrijdag om 06.30 uur en op zaterdag om 07.00 uur.

Wil je meer weten? Neem dan even contact op met Gerdien van der Sanden: 06-39197157.

Iets anders, ook in de meditatieve sfeer, is de maandelijkse **meditatieve wandeling**: dit keer op vrijdag 1 december vanaf 10.00 uur. Weer of geen weer: de gezamenlijke wandeling gaat altijd door! Startplaats is de parkeerplaats in het Oostermaatsbos halverwege de Oostermaatsdijk.

En dan is er op dinsdag 12 december a.s. 's avonds vanaf 20.00 uur in de dorpskerk te Bathmen een niet te versmaden **lezing door dr. A.C. Bronswijk** uit Deventer met als onderwerp: "Over elite en schorriemorrie – personages in het Kerstverhaal". Een absolute aanrader! Inloop en koffie/thee vanaf 19.30 uur.

Een dag later, op woensdag 13 december, kun je aansluiten bij en meedoen met de kring die zich bezig houdt met het inspirerende werk van **Jonathan Sacks**. Jonathan Sacks was een Brits geestelijke, filosoof, theoloog, auteur en politicus. Jonathan Sacks was tussen 1 september 1991 en 1 september 2013 opperrabbin van de Verenigde Hebreeuwse Congregatie van het Gemenebest en was van 2009 tot zijn overlijden lid van het Britse Hogerhuis. De bijeenkomst rondom het buitengewoon boeiende en verrassende werk van Jonathan Sacks vindt plaats in de dorpskerk in Bathmen en start om 20.00 uur.

Op maandag 18 december, ook weer 's avonds vanaf 20.00 uur, vindt in Okkenbroek in de consistorie van de dorpskerk aldaar een bijeenkomst plaats in het kader van "**Geloven Nu**".

En als laatste noemen we hier nog de maandelijkse **stamtafel**. Dit keer op vrijdag 22 december vanaf 11.00 uur 's ochtends in de dorpskerk te Bathmen. Een goed gesprek over actuele onderwerpen onder het genot van een goed kopje koffie of thee. Altijd weer interessant, verbindend en verrijkend. Kom erbij, doe mee en weet je welkom!

Mooie herfstkleuren



We hebben deze herfst weer kunnen genieten van de prachtige kleuren die de bladeren van bomen en struiken ons te zien gaven.

Maar om met Johan Cruijff te spreken "elk voordeel hebt z'n nadeel".

Eén nadeel is dat het overtollige blad weer opgeruimd moet worden.

Wij willen dit doen op zaterdagmorgen 2 december (morgen) vanaf 09.00 uur.

Wat extra handjes hierbij zijn van harte welkom. Dus heb je even een uurtje of een paar uurtjes tijd over kom erbij. Aanmelden is niet nodig.

Het is altijd reuze gezellig. Zo heeft een nadeel toch ook weer z'n voordeel.

De tuinploeg van de Dorpskerk Bathmen

Koffie in de kerk

Elke derde vrijdagochtend van de maand om 10.00 uur in de kerk van Bathmen. De volgende keer is **15 december**.

Laagdrempelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.



BAKEN december 2023

A serene winter scene featuring a large, snow-laden tree on the left side of the frame. The ground is covered in a thick layer of snow, and a frozen body of water is visible in the background. The sky is a pale, clear blue, suggesting a bright but cold day. The overall atmosphere is peaceful and quiet.

Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.

Uit: Verzameld Liedboek: 391
Tekst: Huub Oosterhuis

Hendrika Roeterdink-Boode



Op 10 oktober overleed Dika Roeterdink in de leeftijd van 85 jaar. Ze groeide op in Espelo als jongste in het gezin van drie kinderen. Op het Okkenbroeksfeest ontmoette zij Anton Roeterdink uit Bathmen en de vlam van liefde is gaan branden. Na hun huwelijk werd Dika een Bathmense, want zij ging bij Antons ouderhuis inwonen en werd ze gekend als 'Dika van Arkelsteen'. Samen werden ze ouders van Anton, Wim en Martin. De familie werd uitgebreid met schoondochters en kleinkinderen. Ze had voor iedereen een apart warm plekje in haar hart. Dika was een actieve vrouw en genoot van het werk op de boerderij en in de tuin, maar ook van tv kijken, puzzelen, van fietstochten en vakantie reizen. Ze heeft het goed gehad op Arkelsteen. Maar haar leven werd overschaduwd door de ziektes van Anton die in 2007 overleed. Toch werd Dika geen verbitterde vrouw. Het werken in de tuin gaf haar een welkome afleiding, maar ook collectes lopen voor het KWF, maar liefst 50 jaar, evenals de actieve betrokkenheid bij 'plattelandsvrouwen' en de gezelligheid van de buurt. De laatste jaren werd ze vergeetachtig, zelfstandig wonen ging niet meer en ze verhuisde naar het Dijkhuis, maar Arkelsteen bleef haar thuis, bij Wim en Carolien, waar ze wekelijks kwam en zomer en winter genoot van ijsje van Oarns uit Holten. Na haar overlijden hebben we in de Dorpskerk in het licht van de kaarsen, haar leven herdacht en stonden we stil bij de trouwtekst uit Psalm 37 over haar Gods vertrouwen en van Psalm 139 over het kennen en gekend zijn. Kortom: "wie ben ik?" En wie ze was, heeft Wim voor haar gezongen en door de kleinkinderen prachtig verwoord. Daarna hebben we Dika toevertrouwd aan de schoot van de aarde. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen sterkte toe en Gods nabijheid. We denken aan haar terug zoals ze was toen ze alles nog kon ... want Dika, deze lieve vrouw heeft geleefd, gewerkt, gezorgd en liefgehad. Laat deze wetenschap jullie troosten.

Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink



Tonia Bolle -Lueks

Zaterdag 11 november is na een welbesteed leven rustig heengegaan **Toos Bolle** in de gezegende leeftijd van 95 jaar. Toos heeft haar hele leven gewoond in Kring van Dorth aan de Looweg. Samen met een jongere broer groeide zij op op de boerderij. In Harfsen was de lagere school. Op 8 mei 1954 trouwde Toos met Hendrik. Het schilderij met de trouwtekst hing als herinnering in de slaapkamer thuis aan de muur: 'Welzalig, ieder die den Heere vreest, die in zijne wegen wandelt' (Psalm 128: 1). Gelukkig ben je als je trouw bent aan de Heer, als je leeft vanuit geloof, hoop en liefde. Het geloof hoorde er bij. Samen werkten ze op de boerderij en er was altijd wel wat te doen. Op het land en in de tuin, op het erf en in de stal. Toen dochter Dikie werd geboren was de dankbaarheid groot. Toos was een zorgzame moeder. En toen de kleinkinderen geboren werden was ze ook een zorgzame oma. Het overlijden van haar man Hendrik in 1995 was een gemis. Toch pakte Toos de draad weer op en ging verder. En door de familie om haar heen was ze eigenlijk nooit alleen. Ze genoot van het opoe zijn van de achterkleinkinderen. Verdriet was er ook om schoonzoon Henk die overleed. Na een valpartij kwam ze in Raalte in een verzorgingshuis. Na een paar weken is ze gestorven. Vrijdag 17 november was de afscheidsdienst in Aula Bathmen en de begrafenis aldaar.

Ds. Hanneke Diermanse





KERSTSOEP

Voor 8 personen

Ingrediënten

- 1 kg gekookte rode bieten
- 8 eetlepels azijn
- 400 g van ieder: prei, knolselderij en witte- of spitskool
- 4 uien
- pot van ca. 750 g witte bonen
- groentebouillonblokjes
- 4 liter water

Bereidingswijze

Snij de gekookte bieten in reepjes of stukjes en leg ze in azijn. Snij alle groenten en uien in stukjes en laat deze in 4 liter water in ca. 20 minuten gaarkoken met de groentebouillon. Voeg daarna de witte bonen en de bieten toe. Verwarm het geheel en voeg als laatste het bietensap met azijn toe.

Bron: naar een recept van Janny de Moor in: Bijzondere Europese Streekgerechten, Spectrum, 2007

KERSTSOEP UIT OEKRAÏNE



In de Nieuwe Bijbelvertaling, NBV21, is de romantische 'kribbe' vervangen door het woord 'voederbak' omdat daar letterlijk naar wordt verwezen. Dat kun je ook symbolisch verstaan: de geboorte van dit kind is voor ons voedsel voor hart, hoofd en handen. Jezus openbaart een nieuw begin, een grenzeloos beeld van God de Vader als Licht dat over allen wil opgaan.

Deze soep is een variatie op een bietensoep uit Volyn met de naam Barszcz Wolnsky, genoemd naar een streek in Oekraïne die vroeger bij Polen hoorde.

Het is een traditioneel voorgerecht op kerstavond en onderdeel van een maaltijd die uit 14 gangen bestaat: een voor Jezus, een voor Maria en 12 andere kleine gerechten voor de apostelen.

KLEURENSYMBOLIEK

De soep bevat groenten van het seizoen in verschillende kleuren. Wit is een feestkleur en groen verwijst naar het leven. In de kerk is rood de liturgische kleur van de Geest die elke dag nieuw leven schenkt in het Licht van de Eeuwige en ons oproept om de aarde en de ander lief te hebben. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge



Advent en Kerst

De tijd van Advent telt altijd vier zondagen. Als de twee Kerstdagen zoals dit jaar op maandag en dinsdag vallen, is het 24 december pas de vierde zondag in Advent en breekt diezelfde dag al de Kerstavond aan. En daarom zijn er vanaf de eerste zondag in Advent, 3 december, in tegenstelling tot vorig jaar slechts drie Adventsweken. Het overzicht op pagina 22 geeft alle data en tijden van zowel de kerkdiensten op zondag als de Kerstvieringen. Hieronder wat meer informatie daarover.

Kerstfeest voor ouderen

Dat vindt dit jaar niet op twee verschillende data en plekken plaats in zowel 't Dijkhuis in Bathmen als Ons Centrum in Okkenbroek, maar in de kerk van Bathmen.

De datum van 20 december is mooi dicht bij Kerst. Samen met de cantorij zingen we bekende Kerstliederen en lezen we het Kerstevangelie. Ook wordt een Kerstverhaal verteld. Allebei de dominees gaan voor in deze Kerstviering. En na afloop van de viering is er tijd voor gezelligheid.

Speciaal voor de kinderen

Kerst zou in Bathmen geen Kerst zijn zonder de Herdertjestocht en in Okkenbroek zonder het Kinderkerstfeest. Voor het Kinderkerstfeest is weer een nieuw actueel verhaal geschreven, dat als altijd door de kinderen wordt gespeeld.

Tijdens de Herdertjestocht dansen kinderen van de basisscholen ergens onderweg van Kerstplezier.

En er is meer. Want op 17 december wordt het tijdens de kindernevendienst in Okkenbroek al een beetje Kerst.

En op Eerste Kerstdag werken kinderen mee aan de kerkdienst in Bathmen, die een Kerstviering voor alle leeftijden is.

Muziek en zang

Aan de Kerstnachtdienst in Okkenbroek werken Tess en Roos mee, twee nichtjes van Jolanda Hoornborg. En Bathmen verwelkomt net als vorig jaar mannenkoor de Bêkezangers en een ensemble van Orpheus.

Op Eerste Kerstdag is er in Okkenbroek fluitspel van Marie Elise Bolt en zingt in Bathmen de cantorij de Kerstliederen mee.

31 december en 7 januari

Let op: op deze twee zondagen zijn de kerkdiensten allebei in Okkenbroek en niet in Bathmen!

Briefpapier

Veel Kerst- en Nieuwjaarwensen worden in onze tijd langs de digitale weg verstuurd. Rode draad in de kerkdiensten is een brief die Paulus ooit schreef, de brief aan de Filippenzen.

Dat lijkt mij (gw) een mooi motief voor vier filmpjes van elk één minuut. Bij het programma *Even tot hier* is dat tenslotte ook altijd genoeg tijd voor een simpel liedje over een best wel ingewikkeld onderwerp. Op de website van de kerk vind je elk Adventsweekend de link naar een nieuw filmpje.



Mede namens iedereen die meewerkt aan al deze vieringen wensen wij u/jou een feestelijke en inspirerende decembermaand!

Hanneke Diermanse en Gert Wijnstok





Kerstviering voor ouderen



Voor de diaconie is de voorbereiding voor kerst al een poosje aan de gang. Er valt altijd heel wat te regelen. En we beleven er altijd veel plezier aan. Zoals al eerder gemeld in het Baaken is er dit jaar voor gekozen om één gezamenlijke viering te houden. Voor alle ouderen in de PG Bathmen-Okkenbroek op woensdag 20 december om 14.30 uur in de kerk van Bathmen. Beide dominees zullen er zijn en ook de cantorij zal zingen onder leiding van Ingeborg van Dokkum.

Vervoer hoeft geen probleem te zijn, wij halen en brengen u waar nodig. Neem hiervoor contact op met Gerard Fransen telefoonnummer **0570-654703**.



Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen

Oecumenisch Leesrooster

3 december, 1e van de Advent	Jesaja 63,19b-64,8 alternatief: Filippenzen 1,1-11	Psalm 85	1 Korintiërs 1,1-9	Marcus 13,24-37
10 december 2e van de Advent	Jesaja 40, 1-11 alternatief: Filippenzen 1, 12-17 (26)	Psalm 80, 1-8	2 Petrus 3, 8-18	Johannes 1, 19-28
17 december, 3e van de Advent	Jesaja 65, 17-25 Johanna 3, 22-30	Psalm 126	1 Tessalonicenzen 5, 12-24 alternatief: Filippenzen 3, 1-(11) 16	
24 december, 4e van de Advent	2 Samuël 7, 4-16 alternatief: Filippenzen 4, 4-9	Psalm 132	Romeinen 16, 25-27	Lucas 1, 26-38
24 december, Kerstnacht	Jesaja 8, 23b - 9,7	Psalm 96	Titus 2, 11-14	Lucas 2, 1-20
25 december Kerstdag	Jesaja 52, 7-10 alternatief: Filippenzen 2, 5-11	Psalm 98	Hebreeën 1, 1-12	Johannes 1, 1-14
31 december Zondag na Kerst	Jesaja 61,10-62,3	Psalm 147,12-20	Galaten 3,23-4,7	Lucas 2,33-40
1 januari, 8e Kerstdag	Numeri 6,22-27	Psalm 8	Handelingen 4,8-12	Lucas 2,21



Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

Advent en Kerst in en om de Dorpskerken van Bathmen en Okkenbroek

zaterdag 2 december

18.45 uur: Dijkhuis, Avondgebed met ds. Gert Wijnstok
collecte: Diaconie en Kerk

zondag 3 december, Eerste advent

10.00 uur: Bathmen, Eredienst met ds. Gert Wijnstok
10.00 uur: Okkenbroek, Eredienst met pastor Anna van Herwijnen - Holten
collecte: Meester Geertshuis

zaterdag 9 december

19.00 uur: Bathmen, Vesper

zondag 10 december, Tweede advent

10.00 uur: Bathmen, Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
collecte: Rode kruis

zaterdag 16 december

18.45 uur: Dijkhuis, Avondgebed met ds. Gert Wijnstok

zondag 17 december, Derde advent

10.00 uur: Bathmen, Eredienst met ds. Ingrid de Zwart - Deventer
10.00 uur: Okkenbroek, Eredienst met ds. Gert Wijnstok en Kindernevendienst
collecte: Vluchtelingenwerk Nederland

19.30 uur: Bathmen, Dorpskerstconcert

woensdag 20 december

14.30 uur: Bathmen, Kerstmiddag voor 80 plussers uit Bathmen én Okkenbroek

vrijdag 22 december

18.00 uur: Bathmen, Herdertjestocht

zaterdag 23 december

19.00 uur: Bathmen Vesper

zondag 24 december Vierde advent

10.00 uur: Bathmen, Eredienst met ds. Liesbeth van Hilten-Matthijsen - Apeldoorn
collecte: War Child

zondag 24 december

18.30 uur: Okkenbroek, Kinderkerst i.s.m. voorbereidingsgroep

zondag 24 december, Kerstnacht

22.00 uur: Bathmen, Kerstnachtdienst met ds. Hanneke Diermanse
m.m.v. de Békezangers en Orpheus
22.00 uur: Okkenbroek, Kerstnachtdienst met ds. Anneke Kruihof-Looije - Zwolle
m.m.v. Tess en Roos
collecte: Kinderen in de knel

maandag 25 december Eerste kerstdag

10.00 uur: Bathmen, Eredienst met ds. Gert Wijnstok
10.00 uur: Okkenbroek, Eredienst met ds. Liesbeth van Hilten-Matthijsen - Apeldoorn
collecte: Kinderen in de knel

zondag 31 december, Zondag na kerst

10.00 uur: Okkenbroek, Eredienst met ds. Ingrid de Zwart - Deventer
collecte: Artsen zonder grenzen



VIERINGEN



Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar
in een oplage van 620 stuks.

Redactieleden Henk Oplaat
Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Opmaak en Hendrik Broekhuis
eindredactie Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

Het volgende **Baoken**
verschijnt op
vrijdag 5 januari
Lever kopij uiterlijk
woensdag 13 december
12 uur 's middags aan!
kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum *kopij inleveren vóór*

5 januari '24	13 december
2 februari '24	17 januari '24
1 maart '24	14 februari '24

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Scriba

Henk van der Kolk, 06 15408989
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl

Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 06 19956803
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl

Predikant

ds. Gert Wijnstok, 06 10459883
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Ledenadministratie en aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kosterszaken

koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar de kerken Bathmen en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

Melden ziekenhuis of verpleeghuis opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

Voor uitvaartdienst

neem a.u.b. contact op met een
van de predikanten

Banknummers

Kerkelijke bijdrage:	NL32RABO0373726511
Algemeen:	NL91RABO0305703714
ZWO:	NL60RABO0305737155
Diaconie:	NL94RABO0305703854



BAOKEN december 2023



COLOFON



Protestantse Gemeente
Bathmen - Okkenbroek

HET IS
WEER
ADVENT!

TIJD VAN
BLIJDE
VERWACHTING
...

VAN DE EERSTE
AANKONDIGING...

SPOILER
ALERT!

HET WORDT EEN
JONGEN!



...DOOR ALLE FYSIEKE VERANDERINGEN EN VOORBEREIDINGEN...

DEZE KAN ECHT
NIET MEER IN MIJN
HUIDIGE TOESTAND...

TIJD
VOOR
DEZE!

KAARSEN! WE HEBBEN
MEER KAARSEN NODIG!

IK VOEL OPEENS EEN ONVERKLAARBARE
BEHOEFTE AAN CHOCOKERSTKRANSJES!



...MET ALLE HEFTIGE STEMMINGSWISSELINGEN VANDIEN...

DIT IS DE MOOIESTE TIJD
VAN HET KERKELIJK JAAR!

AARGH!!!

IK HAAT
ADVENT!

MAAR... DE KINDEREN!
WAT ZIEN ZE ER WEER
SCHATTIG UIT!

DE KERK
ZIT STAMPVOL!
IK DURF NIET!

AL DIE
LICHTJES!

AL DAT
WERK!

KERSTSPEL
KERSTKOOR
KERSTPREEK
KERSTGEBED
KERSTBOOM
KERSTVESPER
KERSTCATERING
ETC. ETC.

AARGH!!!



...TOT AAN DE VREUGDEVOLLE VOLBRENGING!

PFOE! DAT WAS
WEER EEN HELE
BEVALLING!

NOG EEN
KERSTKRANSJE?

ALSJEBLIFFT NIET!

